

RC Mechelen 2
Heist 3

Het doek is gevallen: Racing Mechelen zakt naar vierde afdeling en Heist is kampioen.

Beide ploegen stapten met maar één doel het veld op: winnen. Racing begon gretig aan de match en al na tien minuten ontplofte het stadion na de 1-0 van Urueta. Heist reageerde fel en zette een paar gevaarlijke acties op touw. Een omhaal van Hendrickx spatte uiteen tegen de lat. Na de pauze moest Racing wat gas terugnemen en daar kon Heist van profiteren. Via Webers en Janssens kwam de 1-2 op het bord. De match begon alsmear meer op een thriller te lijken. Perales zag acht minuten voor tijd zijn doelpunt onterecht afgekeurd en net toen iedereen dacht dat de 1-2 op het bord zou blijven staan trapte Urueta drie minuten voor affluiten een strafschop tegen de touwen. 2-2 leek de logische uitslag van deze spannende match, maar Wijns besliste er in blessuretijd anders over. Resultaat: over en out voor Racing, Heist kampioen.

Ondanks de titel was coach Boschaerts toch een beetje ontgoocheld. "Uiteraard ben ik fier op wat we dit seizoen met Heist gepresteerd hebben. In augustus zag iedereen ons als een degradatiekandidaat. En kijk waar we

nu staan: volgend seizoen spelen we in tweede klasse. Twee titels in twee jaar. Wat ben ik trots op deze groep. Voor mezelf is dit ook een succes. Nu heb ik in elke afdeling, van vierde provinciale tot derde afdeling, de titel behaald. Maar toch ben ik inderdaad een beetje ontgoocheld. Ik vind het sneu voor Marc Ghys en Racing Mechelen. Man, het kan toch niet dat een traditieclub als Racing zakt naar vierde. En zeker niet met deze ploeg. Echt, dat is een spijtige zaak voor het Belgisch voetbal. Ghys heeft de groep moeten overnemen in moeilijke omstandigheden, maar hij heeft er een ploeg van gemaakt. Zie maar naar de resultaten van de laatste weken. Als Marc een paar weken eerder het roer had overgenomen was dit Racing nooit gezakt. Nooit!"

Ondanks de lovende woorden van zijn collega zat Ghys na de match inzak en as. "Tja, het heeft niet mogen zijn, spijtig. Maar we hebben het vandaag niet verspeeld. Het is misgelopen vlak na het opstappen van Van Acker. Net na deze periode is de degradatie een feit geworden. Maar gedane zaken nemen geen keer. We kennen ons lot. Ik hoop dat het bestuur in evocatie gaat. Dat zijn ze verplicht tegenover de spelers en de supporters." Meer kreeg een fel aangeslagen Ghys niet gezegd. De opkomende tranen maakten spreken onmogelijk. **WALTER KLOECK**

DOELPUNTEN

10' URUETA 1-0
55' WEBERS 1-1
82' JANSSENS 1-2
87' URUETA 2-2 (PEN)
93' WYNS 2-3

Patrick Wijns: "We stappen een andere wereld binnen"

De voorzitter

Voorzitter Patrick Wijns beleefde een van de gelukkigste momenten uit zijn leven toen zijn neef David Wijns in blessuretijd zijn club naar tweede klasse knalde.

• "Een ontlading zoals je maar eens in je leven tegenkomt", zegt de preses. "Oef, we zitten in tweede en daar wilden we ook naartoe, hé. We stappen nu een andere wereld binnen. We zijn er mee bezig, ja. De infrastructuur van het stadion moet worden aangepakt, ook sportief moet

een en ander worden bijgestuurd. Ik was verheugd te zien dat bijna het voltallige schepencollege vandaag in de tribune zat. Hoe je het ook bekijkt: deze promotie gaat deuren openen. We zijn een goede ambassadeur van de gemeente. We speelden nog nooit in tweede nationale. Laat ons nu even genieten, want daarna ligt nog veel werk op de plank."

GF

•• **"De infrastructuur van ons stadion moet worden aangepakt, want deze promotie zal alleszins deuren openen."**

PATRICK WIJNS

Sven Gorts: "Met tranen in de ogen"

De vertrekkers

De 32-jarige Sven Gorts had het heel moeilijk na het laatste fluitsignaal. "Een mix van hele tegenstrijdige gevoelens", weet de centrale verdediger, die volgend seizoen in ... vierde provinciale speelt.

• "Het was al langer beslist dat ik volgend seizoen bij Oevel zou gaan spelen", zegt Gorts. "En daar is geen ont-komen meer aan. Ik kan de klok niet meer terugdraaien. Ik verlaat Heist langs de grootste poort die je maar kan bestellen. Wat is dit raar. Ik ben zo blij voor iedereen dat het gelukt is. Ik had er nog graag een jaar bijgedaan, maar de omstandigheden hebben er anders over beslist. Het professionele leven krijgt nu voorrang op het sportieve."



Krop in de keel

Voor Gorts is het niet zijn eerste titel. "Helemaal niet. Ik speelde met een eerste ploeg kampioen met Herentals, Turnhout en nu twee keer met Heist. Ik speelde meer dan 130 wedstrijden in het eerste elftal van Heist. Zondag in Boom is het mijn laatste. Met een krop in de keel, maar tegelijk heel dankbaar: zo zal ik SK Heist blijven herinneren. Het is de club van mijn hart." **GF**

FOTO GMAX