

**25 jaar voetballen met f.c. bos  
jubileummaaltijd zaterdag 27 augustus**

tomaten met krabbehart als mals begin,  
met een beetje fantazie ziet g'er de rood-geel kleuren in.

zoete roomsoep scherpt de appetijt,  
25 jaar ! ach vrienden, wat vliegt de tijd !

koninginnehapje met een roemer frisse wijn,  
als hulde aan de jongens en meisjes die hier vergaderd zijn.

en nu, met groenten opgesmukt, komt de hoofdschotel aangerukt,  
hopen we dat het dit jaar lukt !

exotisch fruit met lekkere room versierd,  
herinnering aan de vriendschap die hier zo welig tiert.

tot besluit met koffie en koekie de vrolijkheid nog aangewet,  
want onze club wordt hier en nu in de bloemetjes gezet.

**DISKAART**

hoe zoete smaakt na al die jaren een beker wijn,  
als 't harte warmt bij dit gezellig samenzijn.  
het bloed klopt sneller wel in d'aderen  
van al de vrienden die rond de dis vergaderen.

G. G. (= goed geschreven)